

tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde Gemeente
Noordwolde/Zuidwolde
Gestart in 1978

Protestantse Kerk



DIENSTEN JULI & AUGUSTUS 2024

07 juli	ZUIDWOLDE Middeleeuwse Kerk	10.00 uur	Voorganger: ds. Jaap Goorhuis Collecte Diaconie: Protestantse Kerk - Pastoraat Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
14 juli	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: dr. Anneke Mooi Collecte Diaconie: Edukans Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
21 juli	TEN BOER Kloosterkerk	10.00 uur	Voorganger: da. Gonny de Boer <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
28 juli	GARMERWOLDE Kerk	10.00 uur	Voorganger: ds. C.A. Boonstra Collecte Diaconie: "De Zonnebloem" Collecte Kerk <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
04 augustus	ZUIDWOLDE Middeleeuwse Kerk	10.00 uur	Voorganger: ds. Atze Landman Collecte Diaconie: Exodus Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
11 augustus	THESINGE Kerk	19.00 uur	Voorganger: ds. Sytze Ypma Collecte Diaconie: Voedselbank Groningen Collecte Kerk <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
18 augustus	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: ds. Y. de Groot Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten <i>Na afloop samen koffie/thee</i>
25 augustus	STEDUM Kerk	10.00 uur	Voorganger: dhr. S. Meindertsma Collecte Diaconie: Rode Kruis Collecte Kerk <i>Na afloop samen koffie/thee</i>

Voorganger da. Gonny de Boer Hendrik Westerstraat 15 9791 CS Ten Boer	<i>Maandag vrij behalve in noodgevallen</i> Tel.: 050 85 39 236 e-mail: he.deboer@yahoo.com
College Kerkrentmeesters p/a Domien Kruijer Boterdiep WZ 61 9785 AM Zuidwolde	Tel.: 050 301 2441 Bank: IBAN NL44RABO 0373 7261 98
College Diaconie p/a Reinder & Hilly Tuitman Johan Lewestraat 2 9991 CS Middelstum	Tel.: 0595 55 2112 Bank: IBAN NL25RABO 0373 7479 77
Kosters <i>Zuidwolde:</i> Dirk Uildersma Boterdiep WZ 26 9785 AK Zuidwolde Tel.: 301 5398	<i>Noordwolde:</i> Hilbrand Meijer Nieuwstraat 8 Noordwolde Tel.: 06 3966 8860
Tweeklank Kopij graag inleveren voor de 20 ^e van de maand: Margreeth van der Zee Stationsstraat 47 9771 AD Sauwerd e-mail: margreeth.zee@xs4all.nl	<i>Redactie:</i> Kitty Hage en Margreeth van der Zee
Website nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl	Siena Oosterbeek sienaosterbeek@hotmail.com

Wet op de Privacy

Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden.

Protestantse Gemeente De Verbinding Zuidwolde

Kopij voor hun 2-maandelijkse kerkblad De Verbinding: per e-mail voorlopig nog dichterbijzuidwolde@gmail.com.

Voor hun actuele diensten zie hun website: pgdeverbindingzuidwolde.nl

Zuidwolde 'VoorElkaar'

Heeft u hulp nodig? Even een praatje? Wij zijn te bereiken via e-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde of telefoonnummer: 06-81 95 76 47.

EETpunt

Maaltijd voor senioren: ledere 1e donderdag van de maand. Nog op donderdag 4 juli, daarna twee maand zomer-STOP – augustus & september - en per oktober begint EETpunt weer.

Inlichtingen/Opgave: Wim Havinga tel. 050 301 5649 of havingawim@gmail.com



Reizen

Deze week viel het Filosofie Magazine bij mij door de brievenbus, met op de voorkant deze vraag: 'Verlaat je echt je eigen wereld als je reist?' Een mooie vraag om eens bij stil te staan als je deze zomer je koffers pakt om waar dan ook heen te gaan. Je hoeft in mijn ogen niet altijd ver weg om er even uit te zijn, om je los te maken van alle beslommingen en weer wat ruimte te scheppen in je bestaan. Tegelijkertijd is het ook waar dat je altijd jezelf meeneemt, ook als je 'in den vreemde' bent: je hebbelikheden en eigenaardigheden, je angsten en bezorgdheden, ze gaan gewoon in het koffertje mee.

'De langste reis is de reis naar binnen', schreef ooit de Zweedse diplomaat en mysticus Dag Hammarskjöld. Hij kon het weten, want voor zijn werk als secretaris-generaal van de VN heeft hij de hele wereld afgereisd. Maar tegelijk bleek uit zijn dagboek, dat na zijn dood is uitgegeven, dat hij een lange innerlijke reis heeft gemaakt. Dag Hammarskjöld was een zoeker, altijd op zoek naar zichzelf, naar een betere wereld, naar wat groter is dan het eigen hart. De langste reis is de reis naar binnen: die zin zet me in deze dagen aan het denken. Wat hebben we eigenlijk nodig voor onze reis door het leven? Wat helpt ons, wat verrijkt ons en maakt ons een beter mens? Wat brengt ons dichterbij onszelf, bij de ander, bij God?

Soms kan het goed zijn om te reizen, om het dagelijks leven letterlijk even op afstand te zetten en er daarna hernieuwd weer naar terug te keren. Maar soms kan het ook juist goed zijn om te blijven: om niet weg te vluchten voor wat lastig is of onaangenaam, maar het te doorleven, ermee te leren leven en er een nieuwe weg in te vinden.

Ik geef u voor deze zomer nog een fragment van Hammarskjöld mee ter overpeinzing:

*Vele wegen kent het leven,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
die ene is er voor jou, die ene slechts.
En of je wilt of niet,
die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg,
want die koos jou,
de keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,*

haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die weg milder te zijn en wijzer dan aan het begin,
de weg koos jou,
kies jij ook hem?



De Lofoten ... de brug ging zo de wolken in ... waarheen?

Een hartelijke groet en een goede zomer gewenst! da. Gonny de Boer

Clusterdiensten in de zomer

In de zomer, van 21 juli tot en met 25 augustus doet onze gemeente mee met de zogenaamde clusterdiensten, samen met de Kloosterkerkgemeente van Ten Boer en de protestantse gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post (GTSTP). Dat houdt in dat er bij toerbeurt gekerkt wordt in de kerkgebouwen van onze drie gemeenten. Let dus goed op in welke kerk de dienst plaatsvindt!

21 juli, 10 uur – da. G. de Boer – Kloosterkerk Ten Boer

28 juli, 10 uur – da. C.A. Boonstra (Groningen) – Dorpskerk Garmerwolde, Dorpsweg 69.

4 aug, 10 uur – ds. A. Landman (Grijpskerk) – Middeleeuwse Kerk Zuidwolde

11 aug, **19 uur!** – ds. S. Ypma (Franeker) – PKN Geref. kerk Thesinge, Kerkstraat 7.

18 aug, 10 uur – ds. Y. de Groot (Groningen) – Sebastianuskerk Noordwolde

25 aug, 10 uur – dhr. S. Meindertsma (Delfzijl) – PKN Geref. kerk Stedum, Bedumerweg 32.

Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en (bij mooi weer) om eens een mooie route te fietsen naar een naburige kerk.



DE GROENE DOORGEEFBIJBEL

Een paar weken geleden vroeg Margreeth of ik een stukje wilde schrijven voor De Tweeklank en wel over of n.a.v. de Groene Bijbel. Ik ken de Groene Bijbel niet en mijn nieuwsgierigheid is gewekt en ik zeg dus: "ik wil het wel proberen".

's Avonds pak ik de Bijbel, blader er wat door heen. Ik blijf hangen bij het Bijbelboek Spreuken, een van mijn favoriete Bijbelboeken. Ik ga naar Spreuken 31 en ik zit weer aan de eettafel in Den Andel samen met mijn ouders en drie broers. We hebben heerlijk "groen" gegeten (uit eigen tuin, dus geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en een heel klein stukje lekker vlees). Na het

eten is het de gewoonte dat mijn vader een gedeelte uit de Bijbel voorleest. Vaak gaat hij dan verder waar hij de vorige dag is gestopt. Maar dat doet hij niet altijd. Hij gaat naar het boek Spreuken en leest dan het gedeelte dat heet De lof op de degelijke huisvrouw. Wij kinderen weten dan dat mijn vader dat voor mijn moeder leest. (Wij moeten soms een beetje gniffelen. Dit is mijn vaders manier om te zeggen hoeveel hij van mijn moeder houdt. Gevoelens uiten is wat moeilijk, zeker in die tijd) In de Groene Bijbel staat nu boven dat gedeelte LOFLIED OP DE STERKE VROUW, Spreuken 31 vers 10 t/m 31. Nou nou, de moeite waard om nog eens weer te lezen.

De volgende dag ligt de Groene Bijbel nog op tafel. Ik krijg bezoek van drie oud collega's. Ze zien de Bijbel liggen en reageren daar op. Ik vertel hen dat ik weer geregeld naar de kerk ga, daar blij om ben. Twee van deze collega's reageren: beiden hebben dezelfde achtergrond. Zij geloven niet meer maar bij beiden is nog het gemis, zeggen ze, van de gemeenschap van de kerk, de onderlinge verbondenheid, de diversiteit van de leden. We krijgen een geanimeerd gesprek over de plek van de kerk in deze tijd.

De zon is inmiddels hoog aan de hemel komen te staan en we gaan lekker in de tuin zitten. Janny zegt al mijmerend: Ik ken al die liedjes van vroeger nog. Ik begin heel zachtjes te zingen uit Johannes de Heer "Tel uw zegeningen". De anderen vallen in en wij zingen samen verder. "Tel ze een voor een", enzovoort.

We hadden een "gezegende" middag en daar heeft de Groene Bijbel aan bijgedragen.

- Els Hoexum

GA MEE ! - juli en augustus 2024

Vrijdag 19 juli Middaggebed 12.00 uur Kloosterkerk, Ten Boer
Vrijdag 16 augustus Middaggebed 12.00 uur Kloosterkerk, Ten Boer



Voor uitgebreide info: zie het Activiteitenprogramma GA MEE! 2023 – 2024.

Heeft u vragen over een van deze activiteiten, neem dan gerust contact op met da. Gonny de Boer.



BLOEMEN uit de kerk

26 mei - Mark Reysoo, Noordwolde
02 juni - Janny Dijkstra, Beijum
09 juni - Piet de Vries, Bedum
16 juni - Jan & Siena Oosterbeek, Noordwolde
23 juni - Kitty Hage, Bedum
30 juni - Familie Vos-Dam, Zuidwolde

Gedurende de zomerperiode heeft de Bloemendienst ook vakantie ... vanaf september wordt elke zondag de vaas in de kerk weer gevuld.

Maar ... heeft u een tuin vol bloemen? Een vaas gratis vol met vrolijke kleuren is deze zomerperiode altijd welkom!

DIACONIE

TOELICHTING COLLECTES



Zondag 7 juli Zuidwolde 10.00 uur ds. J. Goorhuis, Smalle Ee Collecte: Protestantse Kerk 2024 - Pastoraat

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

Met uw gift aan de collecte ondersteunt u het pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet.

Zondag 14 juli 10.00 uur Noordwolde dr. A. Mooi, Hoogmade Collecte: Edukans Visie - Kansen voor alle kinderen



"Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun leven is! Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft."

Zie ook: edukans.nl

Zondag 21 juli 10.00 uur Ten Boer Kloosterkerk da. Gonny de Boer, clusterdienst

Zondag 28 juli 10.00 uur Garmerwolde ds. C.A. Boonstra, clusterdienst

Zondag 4 augustus 10.00 uur Zuidwolde ds. A. Landman, Grijpskerk, clusterdienst

Collecte: Exodus



Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma begeleidt de

deelnemers naar een zelfstandige plek in de samenleving en beoogt terugval in crimineel gedrag te voorkomen. Daarnaast begeleidt de Sector Vrijwilligers en Kerkzaken de groepen vrijwilligers en betreft zij de kerken in pastoraat en diaconaat bij de nazorg aan ex-gedetineerden.

Zie verder www.exodus.nl

Zondag 11 augustus **19.00** uur Thesinge ds. S. Ypma, Franeker, clusterdienst

Zondag 18 augustus 10.00 uur Noordwolde ds. Y. de Groot, Groningen, clusterdienst

Collecte: Plaatselijke Diaconie

Zondag 25 augustus 10.00 uur Stedum dhr. S. Meindertsma, clusterdienst

COLLECTEN en GIFTEN 19 mei – 17 juni 2024

Collecten

19 mei	PKN Binnenlands Diaconaat	86,75	02 juni	Plaatselijke Diaconie	50,80
26 mei	PKN Missionair Werk	40,80	09 juni	INLIA	98,70
			16 juni	Kerk In Actie - Moldavië	91,90

Giften

26 mei	10,00		09 juni	10,00
27 mei	50,00		10 juni	25,00
28 mei	50,00		12 juni	30,00
29 mei	40,00		13 juni	20,00
			16 juni	10,00

- Reinder Tuitman

ALLEN HARTELIJK DANK!

Hilly Tuitman-Nanninga, Joh. Lewestraat 2, Middelstum, tel.: 0595 55 2112 r.tuitman@outlook.com
Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde tel.: 050 301 2420 g-de-bruijn@planet.nl



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Nu nog hier apart om u er op te wijzen dat dit de QR-code is van onze PKN Herv. Gemeente Noordwolde Zuidwolde.

Zij die dat gewend zijn kunnen nu hun kerkelijke bijdrage ook overmaken via deze code.

Vanaf september kunt u de QR-code vinden op pagina 2 van de Tweeklank.

College Kerkrentmeesters

p/a Domien Kruiper
Boterdiep WZ 61
9785 AM Zuidwolde

Tel.: 050 301 2441
Bank: IBAN
NL44RABO 0373 7261 98



QR code



INGEZONDEN - INLIA

Een vertrek met hindernissen

Henriët is juridisch perspectief-medewerker bij het INLIA Gasthuis Groningen. Toen Neela daar binnenkwam, sprak ze nauwelijks. Behandeling door transcultureel psychiatrisch centrum De Evenaar en medicatie hielpen haar met de trauma's om te gaan. Langzaam maar zeker kwam Neela tot rust.

“Ze had deze tijd nodig”, weet Henriët, “Vanaf de straat was het zeker niet gelukt om terug te keren.” Met hulp van De Evenaar en INLIA slaagde Neela er wel in.

De procedure voor verblijf op medische gronden liep nog, toen Henriët haar vorig jaar vroeg: “Stel dat de beschikking negatief is, wat dan?”

Neela dacht erover na, belde met haar schoonzus in Kinshasa en die zei ‘Je bent welkom’. Daardoor kon ze kiezen voor terugkeer. Er kwam een onvermoede kracht naar boven toen Neela het heft eindelijk weer in eigen handen kon nemen, vertelt Henriët. Hier mocht en kon ze niks, dat verlamde.

Maar toen ze perspectief zag, had ze snel een plan voor daar: een naaiatelier.

Klein detail: hoe krijg je 'n naaimachine en alle materialen (stoffen!) in Congo? In de koffer? En alle andere dingen die je mee wil nemen als je (r)emigreert? Het maximum qua bagage is snel bereikt. Gelukkig kunnen Henriët & Karen ook grote koffers meenemen. Zij reizen met Neela mee om haar te begeleiden, vanwege haar medisch-psychische problematiek.

Henriët moest daar wel even over nadenken. Kinshasa is geen 'fun'-bestemming. Maar ze besloot te gaan. Er moet wel een collega mee, voor de veiligheid en voor de taal. Dat wordt de Frans sprekende Karen.

De vlucht wordt geboekt voor begin februari. Daarmee begint de stress. Zou het na jaren in Nederland, eindelijk wachend op beschikkingen, echt lukken om zelf het heft weer in handen te krijgen? Er kan nog van alles misgaan. Bemachtigen ze alle benodigde reispapieren, komen ze door de douane? En hoe komt Neela aan geld voor medicijnen en behandelingen daar? Ze kan niet zonder. Het wordt geregeld: Vluchtelingenwerk en de IOM dragen bij.

15 januari reizen ze gedrieën af naar Brussel om het laissez-passer voor Neela en de visa voor Henriët en Karen te regelen. Ze vertrekken in alle vroegte, maar het sneeuwt en ze zijn maar net op tijd. Het papierwerk zal nog een heel gedoe blijken. Een visum krijg je enkel op uitnodiging. INLIA heeft banden met het Belgische Caritas, dat werkzaam is in Congo. De uitnodiging is dus rap geregeld.

Maar: die moet gelegaliseerd worden door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het laat op zich wachten. Met nog 13 dagen te gaan reist Karen opnieuw naar de ambassade. Pal voor sluitingstijd krijgt ze de legalisatie in handen. Nu kunnen de visa geregeld. Daarvoor staan officieel meer werkdagen dan er nog reesteren.

Het wordt stressen. Een dag voor vertrek zijn de documenten nog niet op orde. Op de dag zelf rijdt Karen 's nachts al naar Brussel om de visa te bemachtigen. Henriët helpt Neela pakken.

Het afscheid is emotioneel. Buiten het Gasthuis vormen medewerkers en gasten een erehaag om Neela uit te zwaaien.



Bepakt en bezakt arriveren ze op Schiphol. Ruim op tijd maar zonder paspoorten en visa. Met nog een half uur te gaan is het nagelbijten. Maar dan arriveert Karen. Het IOM leidt hen moeiteloos langs alle rijen en de marechaussee brengt hen naar de gate. Bij de tussenlanding op Nairobi verzucht Neela: "Terug in Afrika. Fijn." En als ze landen in Kinshasa roept ze: "Yes, welkom in mijn land."

Kinshasa is een schok voor Henriët en Karen. Zoveel mensen, zoveel lawaai. De 1ste keer in Afrika en dan gelijk Congo, het is een vuurdoop. Neela gaat met haar familie mee, de begeleidsters naar een hotel in de ambassadewijk. Zelfs daar is

het onveilig, worden ze gewaarschuwd. Alleen over straat gaan is onverantwoord. Met taxi's komen ze toch nog ergens. Ze bezoeken de plaatselijke Caritas-afdeling. Ook belangrijk om eventuele volgende terugkeerders te kunnen helpen. Want terugkeer is kansloos zonder veilige plek.

Neela gaat ondertussen naar de kerk. Heel dapper, vinden Henriët en Karen. Vooral warm, vindt Neela, "Wat is het hier ongelooflijk warm!"

Bij de schoonzus ontmoeten ze een feestelijk gezelschap voor Neela's terugkeer. De mannen in pak, de vrouwen in de fraaiste jurken. Neela heeft cadeautjes meegebracht. "Essentieel", zegt Henriët, "Je moet met opgeheven hoofd terug kunnen, niet als een mislukkeling."



Er zijn politici die vinden dat de overheid mensen zoals Neela niet zou moeten opvangen. 'En dan', hóór je Karen zo ongeveer denken, 'gaan ze dan in lucht op? Poef, weg?' Karen heeft niet zoveel op met makkelijke kreten die niets oplossen.

Andere politici zijn ervoor om de duur van opvang zoals die in het Gasthuis te beperken. Gaat evenmin werken, weet Henriët: "Druk zetten werkt gewoon niet, zeker niet in deze gevallen."

Karen: "Het is belangrijk dat mensen snappen wat de sleutel tot het 'succes' is, en dat is om te beginnen tijd nemen. Tijd voor medische, maatschappelijke, juridische en woonbegeleiding. Dat werkt. Klinkt misschien niet sexy, maar het is de realiteit."



Of u nou weg gaat, op vakantie elders, in de tent, caravan of camper, huisje, hotel ...

Of dat u nou thuis blijft ...

De Redactie wenst u een fijne zomertijd!