

# tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde  
Gemeente  
Noordwolde/Zuidwolde

Protestantse Kerk



45<sup>e</sup> Jaargang nr. 12

MAART 2021

*Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht,  
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht?*



## **TOT NADER ORDER GEEN DIENSTEN in de kerk van Noordwolde en Zuidwolde**

U kunt digitaal via youtube een dienst beluisteren voor de zondagen 7 en 21 maart. Het bijbehorende linkje is 24 uur actief vanaf 18.00 uur de zaterdag ervoor t/m de zondag 18.00. Vanwege de kou in de kerk verzorgt ds. Ruurd van de Water deze diensten vanuit zijn eigen huis.

Voor de zondagen 14 en 28 maart ontvangt u een Nieuwsbrief van onze predikant.

**Voorganger**

Ds. Ruurd van de Water

**Spreekuur**Elke **donderdag** van 09.00 – 13.00 uur

Telefoon: 06 4399 7145

E-mail: hgnzwoldepredikant@gmail.com

**Kerkrentmeesters**

p/a Dhr. Domien Kruijer

Boterdiep WZ 61

9785 AM Zuidwolde

Telefoon: 301 2441

Bank College: IBAN

NL44RABO 0373 7261 98

**Diaconie**

p/a Dhr. Jan de Gries

De Eiken 2

9781 MD Bedum

Telefoon: 301 3948

Bank Diaconie: IBAN

NL13RABO 0320 7062 65

**Kosters***Zuidwolde:*

Dhr. Dirk Uildersma

Boterdiep WZ 26

9785 AK Zuidwolde

Telefoon: 301 5398

*Noordwolde:*

Mw. Johanna Musch

Nieuwstraat 4B

9784 PG Noordwolde

Telefoon: 301 4857

**Kopij voor de Tweeklank** voor de 20<sup>e</sup> van de maand inleveren bij:

Margreeth van der Zee, Stationsstraat 47, 9771 AD Sauwerd, E-mail: margreeth.zee@xs4all.nl

**Website** [www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl](http://www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl)**Wet op de Privacy**

*Wilt u niet met naam, toenaam en foto vermeld worden in ons kerkblad en dus ook niet op de website van onze Gemeente, ons vriendelijke verzoek om dat te melden bij de redactie van Tweeklank, zie hierboven, dan kunnen we daar rekening mee houden.*

**ONTMOETINGSKERK ZUIDWOLDE****Kopij voor Dichterbij** per e-mail: [dichterbijzuidwolde@gmail.com](mailto:dichterbijzuidwolde@gmail.com)Ontmoetingskerk  
Zuidwolde Gn*De diensten in de Ontmoetingskerk gaan voorlopig ook niet door.**Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op hun website:**[www.ontmoetingskerkzuidwolde.nl](http://www.ontmoetingskerkzuidwolde.nl)***DORPSHUISKAMER ZUIDWOLDE 'VOORELKAAR'**

De Dorpshuiskamer is ook in maart gesloten ivm het Coronavirus.

Voor hulpvragen – bv boodschappen doen – zijn wij beschikbaar.

Via e-mail: [VoorElkaar@pbzuidwolde.nl](mailto:VoorElkaar@pbzuidwolde.nl) of[www.facebook.com/burenhulpzuidwolde](https://www.facebook.com/burenhulpzuidwolde)

En ons telefoonnummer is: 06-81 95 76 47.



***Deze maand geen "Contact" van uw predikant maar een gedicht,  
ingezonden door Gerard de Bruijn***

**OP WEG NAAR PASEN** - een lied van veertig regels

Het waren tien geboden  
die God schreef in de steen  
het waren tien geboden  
voor elke vinger één.

De wind blaast in vier streken,  
wie weet waar hij behoort  
de wind blaast in vier streken  
de tien geboden voort.

en vier maal tien is veertig,  
het tijdperk van de Geest,  
en al die tijd is Mozes  
met God alleen geweest.

maar Mozes is gestorven  
op weg naar Kanaän  
en Isrel heeft gezworven  
vier maal tien jaren lang.

Elia heeft gelopen  
tot hij bij Horeb kwam,  
Elia heeft gelopen  
vier maal tien dagen lang.

en Mozes en Elia  
zijn op de berg geweest  
waar boven in de hemel  
de Geest genesteld is,

maar Jezus is beneden  
een lange vastentijd,  
maar Jezus is beneden  
verzocht in de woestijn.



en hier heeft Hij geleden  
de wijsheid van de slang  
en hier heeft Hij gestreden  
vier maal tien dagen lang.

en Hij heeft overwonnen  
haast zal het Pasen zijn,  
dan springen nieuwe bronnen  
omhoog in de woestijn.

Dan zullen wij U loven  
vier maal tien dagen lang,  
dan zullen wij U loven  
ons hart in vuur en vlam.



- *Willem Barnard*

Dit lied schreef Willem Barnard voor de eerste zondag in de vasten, zondag Invocabit: hij zal mij aanroepen.

Het bestaat uit 10 coupletten van vier regels. Het staat vol verwijzingen naar bijbelse verhalen en motieven. Het evangelie van de zondag Invocabit is het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn. Veertig dagen, veertig nachten, een lange vastentijd heeft Hij daar doorgebracht. Zo herhaalt en recapituleert hij de weg van Israël, dat veertig jaar door de woestijn zwierf, en de weg van Elia, die veertig dagen heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam.

Een vondst is de combinatie van de tien woorden, die Mozes op de berg ontving, met de vier windstreken, waarin de wind, de Geest, de tien geboden voort blaast. Want de woorden van God zijn bestemd voor heel de wereld, alle landen, alle volkeren, alle mensen onder de zon. Telkens komt het motief van de veertig dagen in de Schriften voor. Was Mozes niet op de berg in de tegenwoordigheid van God veertig dagen en veertig nachten? Maar niet alleen vóór Pasen is er sprake van veertig dagen (of veertig jaren), ook na Pasen is er een veertig dagentijd, die wonderlijke periode van de verschijningen van de opgestane Heer, nu en dan, met onderbrekingen aan de discipelen. Die tijd is voor de kerk van ouds een vreugdetijd geweest: dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang. Want Jezus, die verzocht is geweest, die geleden heeft en gestreden heeft, heeft overwonnen. De tweede Adam, die in de verzoeking niet capituleert, is de Paasmens. Door Hem staat ons hart in vuur en vlam.

*Uit: 'Doorlicht bestaan', Dr. A. van Haarlem*



Glimmen, 25 februari 2021

Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!

## KIES DAN HET LEVEN

Het is Mozes die het volk voorhoudt om in de keuzes die je als mens hebt, 'het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek', in die spanningsvolle werkelijkheid waarin wij onze weg gaan het leven te kiezen. Het is de keuze om God lief te hebben en naar Zijn stem te luisteren. Kerkelijk gesproken zijn we onderweg in wat we noemen de lijdenstijd of veertigdagentijd. Een periode om nadrukkelijker dan anders stil te staan bij wat er aan keuzes op onze weg komt en een oproep om te luisteren naar wat er van ons wordt gevraagd. Vasten helpt, zo houden velen ons voor en je vol aandacht richten op wat zich voordoet en je niet laten afleiden maakt ook ruimte. Dat is ook een element dat we meekrijgen, dat je zo nu en dan moet opruimen wat je met je meedraagt en wat je ook in de weg kan gaan zitten.

Kies dan het leven, een oproep ook aan ons vandaag.

Keuzes maken is ook van deze tijd, want wat zijn er veel dingen om te kiezen, onwaarschijnlijk veel. We hebben dan wel eens het gevoel dat we alles zelf kunnen bepalen en zelfs moeten bepalen. Waar je eerder mee kreeg vanuit het gezin en de sociale omgeving en vanuit de traditie hoe je keuzes kunt afwegen of gewoon op een bepaalde manier moet maken moet je dat nu zelf uitvinden en dat is niet eenvoudig. Maakbaar is het leven bepaald niet, zo hebben we wel ontdekt de laatste tijd. Dat betekent wellicht nog meer aandacht voor de grond van de keuzes. En er is niemand die beweert dat de oproep 'kies dan het leven' eenvoudig en eenduidig zal zijn.

We hebben te maken met stevige maatregelen vanwege de Corona-pandemie vanuit onze overheid waar weinig aan onze eigen keuzes wordt overgelaten: een avondklok, een verbod op bij elkaar komen, een gebod van 1,5 meter en zo meer. De Protestantse Kerk heeft vanuit die maatregelen na overleg met diezelfde overheid en met de andere kerken in het CIO, het Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken, adviezen opgesteld, natuurlijk met de eigen verantwoordelijkheid die daarbij hoort. We hebben gemerkt dat deze adviezen soms zijn opgevat als beperkingen in de keuzes die een kerkenraad zou kunnen maken en zelfs als geboden; ook al stond en staat er altijd bij dat kerkenraden verantwoordelijk zijn en hun eigen afwegingen moeten maken. Natuurlijk zijn er beperkingen, voor iedereen in onze samenleving; binnen de maatregelen zijn er wel keuzes mogelijk. Op dit moment is op de website van de

protestantse kerk een nieuw advies opgenomen en daar kunnen we denk ik ons in verheugen: er is meer mogelijk. Zie:

<https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/>

Het is tijd voor versoepeling van regels, zo heeft het kabinet aangegeven, het maakt ook ruimte voor meer mogelijkheden binnen onze kerkelijke gemeenten. Dat geldt voor de vieringen, het geldt ook voor het zingen in de kerk. Dit is verheugend nieuws en ik hoop dat u als kerkenraad het gemakkelijker maakt om een keuze te maken, voor het leven. Uiteraard betekent het maken van keuzes ook het dragen van verantwoordelijkheid. Geen enkele situatie is hetzelfde en de adviezen worden gegeven om in uw plaatselijke situatie maatwerk tot stand te kunnen brengen. U wordt ook opgeroepen aandacht aan jongeren te besteden, omdat we steeds meer signalen krijgen dat ze het meer dan moeilijk hebben: beperkingen in het onderwijs en wat dat betekent voor hun toekomst is onzeker, op jezelf teruggeworpen worden terwijl je nu juist samen met anderen het leven moet ontdekken en terwijl je je leven net weer wat op de rit had komen sommige oude problemen weer naar boven. Een oproep om binnen de grenzen die er nog steeds zijn met hen in contact te komen ondersteun ik van harte.

Het blijft belangrijk, zo lees ik de tekst van Mozes, dat we op de goede grond de keuzes proberen te maken die aan ons worden gelaten. Ik wens u wijsheid en zegen.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes, classispredikant classis Groningen-Drenthe  
j.hommes@protestantsekerk.nl / 06 519 99 711



## **DIACONIE - TOELICHTING COLLECTES**

**Zondag 7 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Zending Libanon**  
**Zondag Oculi. In Psalm 25 vers 10 staat: "Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht"**



In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten wij onze ogen op God, of hij naar ons en onze wereld wil omzien.

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt

predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord door heel het Midden-Oosten!

**Zondag 14 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat**  
**Zondag Laetare: "Verheugt u o Jeruzalem" (Jesaja 66,10)**



Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die

opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio's in hun diaconale taak.

**Zondag 21 Maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat Indonesië**  
**Zondag Judica naar psalm 43: "Doe mij recht" (Psalm 43,1)**



Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

### **Zondag 28 maart Palmpasencollecte Protestantse Kerk / Jong Protestant - Palmpasen**



Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen.

De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

#### **Giften**

Vanaf 15 januari zijn de volgende giften ontvangen: 10, 50, 25, 10, 60 euro.

#### ***Heel hartelijk dank voor uw aanhoudende goede gaven!***

Er is 50 euro overgemaakt naar Edukans voor onderwijs aan kinderen in vluchtelingenkampen.

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum

tel.: 050.3013948

jandegries@hotmail.com

Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050.3012420

g-de-bruijn@planet.nl

#### ***INGEZONDEN door INLIA - een aanwinst voor de maatschappij***

“Kun je niet eens een verhaal schrijven over gasten van ons die een aanwinst zijn voor de maatschappij?”, vraagt INLIA-medewerker Jinke. De mensen die altijd klaar staan om te helpen mogen wel eens belicht, vindt ze. Mensen zoals Bryan. “Daar mag je blij mee zijn als land.”

Hij wordt 's ochtends altijd vroeg wakker. Uurtje of zes, dan is het wel gedaan met de slaap. Dan kan een mens gaan liggen piekeren óf uit de veren en zichzelf nuttig maken. Bryan kiest voor het laatste. Schoonmaken, bijvoorbeeld, bij de receptie of in de keukens. Iets omhanden



hebben helpt tegen de stress. "Ik wil niet gek worden."

Bovendien: hij vindt het fijn om te helpen. Tolken voor andere gasten. Gras maaien om de opvang heen, om wat terug te doen voor INLIA. Soms kan hij ook een zakcentje bijverdienen. Gasten in de opvang hebben corveetaken, maar mogen die aan een ander uitbesteden tegen een kleine vergoeding. Zo sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn dochter. Hij spaart het soms letterlijk uit eigen mond. "Ik wil voor mijn dochter kunnen zorgen."

Zes jaar oud is ze nu, zijn mooie meisje. "Ze heeft me gered", zegt Bryan, "Zonder haar was ik doorgedraaid. Nu denk ik, als ik slechte gedachten krijg: ik moet volhouden voor haar. Sterk zijn, doorgaan." Want slechte gedachten heeft hij wel eens. Bryan heeft PTSS, dat is posttraumatische stress stoornis.

In 2004 wordt hij in de burgeroorlog in Burundi ontvoerd en mishandeld door de rebellen, vervolgens gevangen gezet en gemarteld door de andere partij. Uiteindelijk weet zijn familie een militair om te kopen om hem vrij te krijgen. Daarna moet hij het land uit natuurlijk; naar Italië is het plan.

Maar bij een tussenlanding op Schiphol pakt de politie hem op. Gevalletje persoonsverwisseling, maar Bryan is doodsbenauwd. "Ik dacht 'hij gaat mij vastbinden en slaan'. Die agent zag mijn angst en vroeg wat er was. Ik dacht 'wauw, wat is de politie hier goed'." Bryan wordt met een strippenkaart in de hand naar Ter Apel gestuurd om asiel aan te vragen.

In die tijd krijgt iedereen uit Burundi een tijdelijke vergunning. Zijn persoonlijke verhaal wordt echter niet gecheckt. Als Nederland in 2008 het beschermingsbeleid opheft en mensen uit Burundi terug gaat sturen, vreest Bryan het ergste. Een spannende tijd volgt, waarin hij zich elke week bij de politie moet melden. "Ik ben elke afspraak geweest." Toch - of misschien juist daarom - is hij nooit opgepakt en uitgezet.

In 2011 doet hij een nieuwe asielaanvraag, opnieuw in Ter Apel. En hoewel die aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, is dat toch zijn grote geluk. Want in Ter Apel ontmoet hij zijn vriendin. Een Congolese weduwe, die in 2012 asiel krijgt en in 2013 haar 4 kinderen over mag laten komen. En die inmiddels dus een vijfde kind heeft; de dochter die ze met Bryan heeft gekregen.

Die andere kinderen, die zijn eigenlijk ook gewoon zijn kinderen nu. "Ze waren nog klein toen ze in 2013 aankwamen." Inmiddels zijn de oudste 2 al volwassen. Trots: "Ik ben opa geworden, de oudste dochter heeft een baby gekregen." Opgetogen toont hij de foto.



“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt zijn begeleider Anne, “Hij brengt zijn dochter naar school, overall naartoe eigenlijk. Maar ook de andere kinderen helpt hij met alles.”

Bryan zelf haalt zijn schouders op: “Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn dochter. Of voor de andere kinderen. Ik houd van helpen. Als iemand iets nodig heeft, is het toch fijn als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen.”

Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse overheid mee kampt. In 2016 wordt Bryans derde aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen. Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep doen op een verblijf op basis van gezinsleven, zoals dat heet. De juristen denken dat dit een goede kans van slagen moet hebben, want het mag duidelijk zijn dat Bryan een gezinsleven heeft.



Wat hij dan gaat doen? Terug naar school om de opleiding die hij eerder startte af te maken: monteur van deuren, kozijnen, rolluiken etc. Zodat hij echt voor zijn gezin kan zorgen. En INLIA mag hem dan heus nog wel eens bellen om bij te springen.

**Wat je zegt, Jinke: een aanwinst voor de maatschappij!**

**Noot van de redactie:**

*Gelezen in een krantenartikel over de vluchtelingenkampen in Griekenland waar mensen in gammele tentjes en noodvoorzieningen nu overleven in de sneeuw.*

*En dan ons eigen Nederland die niet verder komt dan de belofte om 50 alleenreizende jonge kinderen op te nemen en er tot toe nu toe slechts 5 kinderen daadwerkelijk zijn overgekomen.*

*Een van de vrijwilligers aldaar zei:*

***“We moeten de tafel groter maken, geen hek om de tuin zetten”.***