

tweeblank



Mededelingenblad voor de Hervormde
Gemeente
Noordwolde/Zuidwolde

Protestantse Kerk



42^e Jaargang nr. 9

NOVEMBER 2018



DIENSTEN

04 november	Noordwolde	15.00 uur	BACH-CANTATE 'Actus Tragicus' mmv Bachensemble Vries olv Luuk Tuinder Voorganger: ds. C.R.T. van de Water Collecte: ter bestrijding van de onkosten
11 november	Zuidwolde Ontmoetings- kerk	11.00 uur	GEZAMENLIJKE DIENST Voorganger: ds. S. van Dijk, Sauwerd
18 november	Noordwolde	10.00 uur	Voorganger: pastor E. Vroom, Veendam Collecte Diaconie: Open Hof Groningen Collecte Kerk: Instandhouden Erediensten
25 november	Noordwolde	10.00 uur	LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR Voorganger: ds. C.R.T. van de Water Collecte Diaconie: Plaatselijke Diaconie Collecte Kerk: St. Behoud Kerk & Orgel N'wolde

Voorganger

Ds. Ruurd van de Water

Kerkrentmeestersp/a Dhr. Domien Kruijer
Boterdiep WZ 61
9785 AM Zuidwolde**Diaconie**p/a Dhr. Jan de Gries
De Eiken 2
9781 MD Bedum**Kosters***Zuidwolde:*Dhr. Dirk Uildersma
Boterdiep WZ 26
9785 AK Zuidwolde
Telefoon: 301 5398**Spreekuur**Elke **maandag** van 13.00 – 15.00 uur

Telefoon: 06 4399 7145

E-mail: hgnzwoldepredikant@gmail.com

Telefoon: 301 2441

Bank College: IBAN

NL44RABO 0373 7261 98 (*nieuwe nr.*)

Telefoon: 301 3948

Bank Diaconie: IBAN

NL13RABO 0320 7062 65

Noordwolde:

Mw. Johanna Musch

Nieuwstraat 4B

9784 PG Noordwolde

Telefoon: 301 4857

Kopij voor de Tweeklank voor de 20^e van de maand inleveren bij:

Margreeth van der Zee, Stationsstraat 47, 9771

AD Sauwerd

E-mail: margreeth.zee@xs4all.nl

**Website**www.nederlandsehervormdekerknoordwoldezuidwolde.nl**ONTMOETINGSKERK ZUIDWOLDE****KOPIJ voor Dichterbij** per e-mail:

dichterbijzuidwolde@gmail.com

EETpunt is elke eerste donderdag van de maand.

Om 6 uur 's avonds wordt opgediend in de Ontmoetingskerk.

U kunt zich aanmelden op de avond voorafgaande aan die

eerste donderdag bij: Wim Havinga, tel. 301 5649.

**DIENSTEN ONTMOETINGSKERK ZUIDWOLDE**

04 november	09.30 uur	HEILIG AVONDMAAL Voorganger: ds. B. Diemer, Bedum
07 november woensdag	19.30 uur	DANKDAG Voorganger: ds. H. Koolhaas, Winschoten
11 november	11.00 uur	GEZAMENLIJKE DIENST Voorganger: ds. S. van Dijk, Sauwerd
18 november	09.30 uur	Voorganger: ds. K.G. Pieterman, Niekerk
25 november	09.30 uur	GEDACHTENISZONDAG Voorganger: pastor Aline Kruijenga, Harkstede

NOVEMBER 2018

2-KLANK: een woordje van uw voorganger CONTACT

OPDRACHT



In nagelaten documenten van mijn vader vond ik een aantal lezenswaardige artikelen van de inmiddels gepensioneerde psychiater Frank Koerselman. Ik las ze in de voorbereiding van onze groothuisbezoeken, begin oktober jl., dat als thema “Voltooid leven” had. Op beide avonden ontstond een boeiend en respectvol gesprek over dit thema.



Welke zin heeft het leven nog als onheil je treft? Welke betekenis heeft ziekte, dood, tegenslag? Heeft het lijden zin?

Vroeger leek er iets van berusting: het hoort er nu eenmaal bij, het is deel van Gods verborgen plan ... met jou, met de wereld als groter geheel, waar jij maar een klein deeltje van bent.

Maar nu, vandaag de dag? Nu protesteren mensen tegen het lot, tegen ziekte, tegen het lijden. We nemen het niet.

"We menen nu recht te hebben op zo min mogelijk lijden, zegt Koerselman. Het idee dat je leeft 'for better and for worse' is verdwenen. Je trouwt tegenwoordig alleen 'for better' en als het 'worse' wordt, ga je scheiden. Je leeft 'for better', en als het 'worse' wordt, wil je dood. Dat het nu eenmaal zo gelopen is, dat kunnen we maar moeilijk accepteren. Dan word je verbitterd als je niet meer kunt lopen, in plaats van je te verdiepen in de vraag wat de beste rolstoel is.

“De meeste somberheid ontstaat doordat men geen betekenis kan geven aan het leven dat men leidt”, schrijft Koerselman, “Nog steeds realiseert men zich niet dat betekenis geven aan je leven net zo'n essentiële menselijke functie is als ademen of de bloedsomloop, in goede én slechte dagen”.

Maar als het waar is dat het voor mensen – voor ons – moeilijk is geworden onszelf te ervaren als onderdeel van een groter geheel, voor wie hebben we dan nog betekenis? Wat is dan de waarde, de zin? Voor wie of wat betekenen je dan nog iets?

In de kerk was het eeuwenlang vanzelfsprekend: je bent er voor elkaar en voor God. Het is groter dan ons hart.

Daar geef en ontvang je troost en kracht en dus betekenis. Daar ben je niet alleen op je eiland. Maar ook in de kerk vallen vanzelfsprekendheden weg en lijken we soms met dezelfde woorden verschillende dingen te bedoelen. Valt alles dan uit elkaar in deze moderne samenleving, in ons leven?

Op welke wijze reikt onze christelijke traditie vandaag de dag dat “groter geheel” nog aan?

Leven wij nog bij de grote verhalen en Bijbelse visioenen die ons verbinden met het verleden, de toekomst en met elkaar? Kunnen we daar nog iets vinden, wat betekenis kan geven in die moeilijke vacuüms, die soms ons leven kunnen 'kraken en bijna slopen als zinloos ... Koerselman zelf is getroffen door het woord van de stervende Christus aan het kruis: "Dat je wanneer het einde daar is kunt zeggen: het is volbracht". Dan zijn volgens hem context en betekenis terug en krijgt het allemaal weer zin. "Of je nou gelovig bent of niet, voor mij is de kern dat je het leven ziet als een geschenk dat het waard is om je opdracht te kunnen zijn. "We beseffen niet wat ik al eerder zei, dat het leven niet vanzelfsprekend is. Dat het leven zowel een geschenk als een opdracht is", aldus Koerselman.

Wat vindt u?

Wellicht iets om over na te denken deze maand ... en altijd met een hartelijke groet, voor u allemaal.

ds. Ruurd van de Water



RONDOM DE DIENSTEN

Wegens herstelwerkzaamheden aan de Middeleeuwse kerk in Zuidwolde, vind de 1^e dienst van november plaats in Noordwolde.

**Zondag 4 november 15.00 uur Hervormde kerk Noordwolde Cantatedienst
Bachensemble Vries olv Luuk Tuinder
Voorganger ds. CRT van de Water**

**'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' - BWV 106
'Actus Tragicus'**

Op 4 november wordt in de Nederlands Hervormde kerk in Noordwolde een bijzondere cantatedienst gehouden. 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' (BWV 106), is een van de eerste cantates die Johann Sebastian Bach schreef in een lange reeks. Hij schreef ze als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantate staat ook wel bekend als de "Actus Tragicus". Hij werd voor het eerst uitgevoerd in 1707, waarschijnlijk ter gelegenheid van de begrafenis van een oom van Bach. In de cantate wordt het sterven muzikaal verwoord als het vredig binnengaan in het paradijs.

Deze cantate voert het Bachensemble Vries uit met 7 professionele instrumentalisten en 16 koorzangers.

**Zondag 11 november 11.00 uur Zuidwolde voorganger ds. Sijbrand van Dijk, Sauwerd
In verband met dubbelboeking **Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk****

Zondag 18 november 10.00 uur Noordwolde voorganger pastor Eppo Vroom, Veendam

Zondag 25 november 10.00 uur Noordwolde voorganger ds. CRT van de Water

Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen hun namen en ontsteken een licht aan de Paaskaars.
Ieder die dat wil kan ter nagedachtenis een kaars ontsteken voor een overleden geliefde.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het drinken van koffie en thee.

*Onvergetelijk ...
die ons in 't hart geschreven staan,
die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?*



*De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.*

Sytze de Vries, uit: Vieren & brevieren

PASTORAAT - Gedachteniszondag

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op deze zondag gedenken wij de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar. We noemen de namen van wie in onze gemeenschap zijn gestorven. Wanneer wij als kerk bij de uitvaart betrokken zijn geweest wordt voor, eventueel door de familie een kaars aangestoken aan de Paaskaars.

De families krijgen hierover bericht.

Dit jaar zullen de namen genoemd worden van:

Anne Marinus Johannes Paans

Geboren 26 juni 1944 te Raamsdonk - Overleden 17 december 2017 te Groningen

Cees Jan Hage

Geboren 12 november 1946 te Harlingen - Overleden 05 januari 2018 te Groningen



Ik heb je lief ...

*Ik had geen tijd meer, geen tijd voor hoop of onzekerheid,
ik wist alleen maar: ik leef,
maar ik leef tegenin, van het einde naar het begin.*

*Alle woorden staan scheef want alles rept zich cursief
terug naar **Ik heb je lief ...***

Ik spiegel mij aan de bron, doorschijnend omhels ik de zon.

- Guillaume van der Graft



Voor hun beiden zal een kaars aangestoken worden onder het noemen van hun namen.

Na een moment van stilte en aandacht is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken voor hen die wij missen in onze levens, nog maar kort of al veel langer en ook hun namen te noemen, als u dat wilt.

In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies.

Het is goed om daar in de gemeenschap van de kerk bij stil te staan. Elkaar te troosten en te merken dat we niet alleen zijn in ons verdriet en gemis.

Daarom is deze dienst voor ons allemaal een moment om stil te staan bij wie ons voorgingen en bij ons eigen leven, want hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn van God.

In al het 'licht-van-Christus' dat zo in ons midden schijnt, door en over het duister heen, delen wij onze verbondenheid met elkaar en met hen die ons zijn voorgegaan.

ONTMOETINGSVONDEN

Opnieuw twee bijzondere avonden, de "groothuisbezoeken", die de werkgroep Pastoraat organiseerde in samenwerking met ds. Ruurd van de Water, begin oktober.

Ruim 25 gemeenteleden ontmoeten elkaar op de twee avonden rondom het thema "Voltooid leven".

Het werden twee heel bijzondere avonden, waarin we openhartig



met elkaar spraken wat dit thema bij ons oproept aan vragen, aan standpunten ook, die we in een sfeer van respect en openheid met elkaar konden delen.

Heel veel dank aan de gastvrouw en -heer, Siena en Jan Oosterbeek, die deze avonden mede mogelijk hebben gemaakt en aan iedereen die heeft bijgedragen aan 2 geslaagde ontmoetings-avonden.

Via mw. Roos Jager ontvingen we een in dit thema passend gedicht van Jacqueline van der Waals, die over haar naderende dood schreef:

*Sinds ik het weet - ik weet het wel,
ofschoon nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
het booze woord te noemen, dat bij 't spreken
licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon,*

*Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
de schoonheid en de zoetheid aller dingen,
die mij alom omgeuren en omringen,
nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet.*

*Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
het is of ieder zintuig en vermogen
nog fijner werd en scherper dan weleer.*

*Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
ontroerder en vertrouwelijker tegen,
en 'k groet ze met een vriendelijker groet.*

*Sinds ik het weet, is God mij meer nabij
en vaak, in d'ernst van 't aardsche spel verloren,
zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
gevoel ik plots Gods glimlach over mij.*



KERKENRAADSVERGADERING oktober 2018

- * Gezamenlijke vergadering met de Ontmoetingskerk op 16 oktober.
- * Classis: geen vergaderingen meer. Er worden initiatieven ondernomen voor een cirkel van bijeenkomsten met verschillende gemeenten om zo contact te blijven houden.
- * Financieel verslag van 30 september jl. Decharge door de kascontroleurs moet nog worden verleend. Voor een volgende Gemeentezondag zal het financieel overzicht een maand van te voren worden gepubliceerd in de Tweeklank zodat men deze thuis rustig kan bekijken.
- * Onze voorganger is per 1 oktober aangesteld voor 8 uur per week.
- * Welkom aan Janny Dijkstra vanuit Beijum. Afscheid van Alfred & Esther Poort uit Zuidwolde.
- * Helaas weinig respons ontvangen op de enquête rond ieders 'kerkplaatje'.
- * Zondag 4 november Cantatedienst mmv Bachensemble Vries olv Luuk Tuinder.
- * De diaconie was naar een leerzame lezing geweest, verzorgd door INLIA. Dhr. Robben sprak

daar over de bootvluchtelingen, hun opvang en re-integratie in onze samenleving.

* De NAM is akkoord gegaan met de begrootte kosten herstel aardbevingsschade. Het herstel van de glazen ramen zal apart vergoed worden.

* Het herstel van het orgel kan in een week gebeuren: voor onze zondagse dienst hoeven wij niet uit te wijken.

* Mw. M. Jager heeft veel dia's van kerkdiensten en andere activiteiten vanuit onze kerk. Deze zullen worden doorgegeven aan de Historische Vereniging of het Groninger Archief.

BLOEMEN

07 oktober – Janny Dijkstra, Beijum

14 oktober – Ruurd van de Water, Spier

21 oktober – Familie Dijkveld Stol, Noordwolde

28 oktober – Helmer Roelofs, Bedum



DANK U WEL !

Het gebeurt niet vaak dat ik op mijn verjaardag op de preekstoel klim, maar afgelopen zondag 14 oktober vierde ik mijn 58ste verjaardag in uw midden.

Na afloop dronken we koffie met elkaar en ik ben er verlegen van geworden! Wat een feestje, u allen na de dienst te zien genieten van het gebak dat Menna en Wim aansneden voor wie maar wilde.

U hebt mij een fantastisch begin van een mooie, warme en vooral gezellige dag bezorgd.

Al de woordjes, kaartjes, presentjes, een mand vol zeer persoonlijke cadeautjes ... uw genegenheid: heel hartelijk dank daarvoor, veel te gek!

Ruurd.

PROGRAMMA DORPSHUISKAMER ZUIDWOLDE 'VOORELKAAR'

De Dorpshuiskamer in De Kern te Zuidwolde is van **15.00 - 17.00 uur** geopend in De Kern (meestal) of in Het Anker aan de Pastorielaan, op de dagen:

02 november Repair Café

16 november Presentatie door Marga van Reemst, steunpunt Mantelzorg

Heeft u een (hulp)vraag? Telefoon 06 - 8195 7647

of E-mail: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl

of www.facebook.com/burenhulpzuidwolde

Iedere 1^e en 3^e vrijdag van de maand ´runnen´ de vrijwilligers van VoorElkaar van 15.00 – 17.00 uur de Dorpshuiskamer. Meestal zijn we in De Kern, soms in Het Anker aan de Pastorielaan.

De wisseling van locatie heeft momenteel te maken met verbouwingen. Laten we het erop houden dat VoorElkaar te vinden is waar de gele vlag met het logo uithangt!

Op andere tijdstippen kunt u uw bericht inspreken op de voicemail en deze wordt 1x per week beluisterd.



INGEZONDEN door INLIA

Moussa uit Guinee herenigd met zijn kinderen – met steun van INLIA en Kerk in Actie

“We willen geen cadeaus papa, alleen jou”

Moussa was een van de eerste gasten in de nieuwe bbb+ opvang van INLIA in Groningen. Moussa komt uit Guinee, een van de armste landen ter wereld en het natste land van West-Afrika. Reizigers wordt afgeraden het land te bezoeken, vanwege de grote sociale onrust en de corruptie. Moussa vluchtte er weg omdat hij zijn leven er niet zeker was, als lid van een minderheidsgroepering. In maart 2015 kwam hij in de opvang bij INLIA. Gedesillusioneerend omdat zijn asiolverzoek was afgewezen. De droom om hier een nieuw leven op te bouwen en zijn kinderen over te laten komen, leek steeds verder weg.

In het voormalige Formule 1 Hotel doodde hij de tijd met sport; het meubilair op zijn kamer werd ingezet als fitnessapparatuur. Dansen was een andere hobby waar hij zijn energie in kwijt kon. Salsa bijvoorbeeld. Als de beste. Zie hem wiegen met die heupen. Een manier om een zakcentje bij te verdienen om zijn kinderen in Guinee cadeautjes te kunnen sturen, lag dan ook voor de hand: Moussa gaf les op een dansschool. Daar verwierf hij ook een Nederlandse vriendenclub. En geld om zoon en dochter extraatjes te sturen.

Niet lang geleden vroeg hij zijn kinderen wat ze dit keer graag wilden hebben. “We willen geen cadeaus papa, alleen jou”, was het antwoord. Binnen 1 maand was Moussa’s vertrek geregeld. Al was hij nog steeds bang, hij was vastbesloten terug te keren naar zijn kinderen. En hij had ook al bedacht hoe hij daar in hun onderhoud zou voorzien. Een manier die veel te maken had met een van zijn favoriete gerechten: Moussa wil een kippenrestaurant beginnen. Desnoods in Senegal, als het leven in Guinee toch te gevaarlijk bleef.

De perspectiefmedewerkers van INLIA hielpen hem met alle voorbereidingen; samen legden ze contacten met instanties, zorgden ze ervoor dat zijn paspoort overkwam en regelden ze alles voor de reis en zijn nieuwe start daar. De gasten in de bbb+ en zijn vrienden zagen hem node vertrekken, ze gingen hem missen. Al waren ze blij voor hem dat hij weer bij zijn kinderen zou zijn en een nieuwe toekomst op ging bouwen. Met een startkapitaal van € 1500,- voor het kippenrestaurant, beschikbaar gesteld door Kerk in Actie via het zogeheten Transithuis-project. INLIA bracht hem naar Schiphol.

En daar ging Moussa, opnieuw vol goede moed. In Guinee aangekomen werd hij bij het vliegveld opgehaald door Diallo, een oude bekende van Moussa. Ook uit Groningen! Ze kennen elkaar van de bbb+. Diallo was ook met hulp van INLIA teruggekeerd, taxichauffeur geworden in Guinee. Hij bracht Moussa naar huis, waar zijn zoon en dochter dolblij waren herenigd te zijn. Hoe het verder zal gaan? Dat weten we natuurlijk niet. Maar we houden contact. En wie weet eten we ooit in een kippenrestaurant in Guinee een heerlijke kippenpoot met Diallo, Moussa, de kinderen en andere oude en nieuwe bekenden.

DIACONIE

TOELICHTING COLLECTES

Zondag 04 november Noordwolde 15.00 uur Cantatedienst met Bachensemble Vries

Toegang vrij. Collecte aan het eind van de dienst ter bestrijding van de onkosten.

Wilt u deze collecte ruimhartig bedenken?



Zondag 11 november Kerk in Actie Collecte Diaconaat: perspectief ex-gedetineerden

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodus-huizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

Collecteert u mee om (ex-) gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap? Laat ze niet zitten!

Zondag 18 november de Open Hof Groningen: Een veilige plek

De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken.

De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.

Zondag 25 november Laatste zondag kerkelijk jaar - Collecte Plaatselijke Diaconie

MEDEDELINGEN DIACONIE



ACTIE SCHOENENDOOS EDUKANS

Met deze Tweeklank gaat de folder mee met informatie over de jaarlijkse actie schoenmaatjes. In de folder staat de basis inhoud van de schoenendoos vermeldt en een lijst met aanvullende schoolspullen, klein speelgoed en toilet-artikelen.

Gevulde schoenendozen kunnen meegenomen worden naar de kerk. Ook willen de diakenen de dozen bij u thuis ophalen.

Uiterste inleverdatum: **zondag 16 december**.

Dankzij dit project kunnen kinderen in ontwikkelingslanden meedoen aan onderwijs en zo hun kansen voor een betere toekomst vergroten.

KASCONTROLE

De heren W. Havinga en R. Tuitman hebben de financiële stukken van de Diaconie gecontroleerd en akkoord bevonden. Een felicitatie voor onze penningmeester Jan de Gries is op z'n plaats!

Overzicht collectes DIACONIE september 2018

02 september		Missionair Werk		€ 40,85
09 september		Diaconie		27,60
16 september		Kerk in Actie - Vredesweek		39,40
23 september		Voedselbank		43,90
30 september		Kerk in Actie - Middenoosten		50,60

Alle gevers heel hartelijk dank!

Giften: de penningmeester ontving giften van 10 en 60 euro. Heel hartelijk dank!

Herdenken van op zee omgekomen vluchtelingen

Wereldwijd zijn meer dan 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humanair op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.



Viering rond Allerzielen

In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, staan kerken op veel plaatsen stil bij de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Verhalen over overleden migranten nemen een belangrijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2017 kwamen wereldwijd 6.163 mensen om (missing migrants IOM) en in 2018 tot 9 mei al 1.076 mensen.



PSALM 69, 2-4:

"Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God".

Jan de Gries, De Eiken 2, Bedum

tel.: 050.3013948

jandegries@hotmail.com

Gerard de Bruijn, Willemsstreek 2, Noordwolde

tel.: 050.3012420

g-de-bruijn@planet.nl



College van kerkrentmeesters



Overzicht collectes Kerk 3^e kwartaal 2018

1 juli	€ 21.10	5 augustus	geen dienst	2 september	€ 33.60
8 juli	€ 15.50	12 augustus	€ 49.00	9 september	€ 27.00
15 juli	€ 19.50	19 augustus	<i>geen dienst</i>	16 september	€ 22.10
22 juli	<i>geen dienst</i>			23 september	€ 29.80
				30 september	€ 81.70

Behoud Kerk en Orgel Noordwolde

29 juli	€ 39.80	26 augustus	€ 30.00		
---------	---------	-------------	---------	--	--

Offerblok en verkoop CD:

€ 43.25

Nieuw Rekeningnummer

Per 1 november verandert het rekeningnummer van de kerkrentmeesters. Het rekeningnummer verandert in **NL 44 RABO 0373 7261 98**. Het rekeningnummer ~~NL 22 FVLB 0699 8416 23~~ is vervallen en wilt u rekeningnummer ~~NL 04 INGB 0000 8103 83~~ niet meer gebruiken.

Graag vragen we aandacht voor de volgende zaken:

- *Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de rekening onze gemeente?*
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'.
U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

- *Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?*
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Het nieuwe rekeningnummer is:

NL 44 RABO 0373 7261 98 t.n.v. Hervormde Gemeente Noordwolde en Zuidwolde, Boterdiep wz 61, 9785 AM Zuidwolde (Gn).

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

OPROEP - WIE IS ...?

Een periode was u gewend dat op de achterkant van de Tweeklank een persoonlijk 10-vragen stukje stond van iemand uit onze gemeente.

Dat staat min of meer stil ... maar niet ieder gemeentelid heeft in het kerkblad gestaan en misschien zijn er nog mensen die graag hadden willen meedoen rond dit thema "Delen ..."
Daarom ... van harte welkom ... zondig kunt u deze 10 vragen vooraf bij mij opvragen; mijn mailadres staat op pagina 2 van de Tweeklank.